

Para-Commando
Vriendenkring
A.N.P.C.V.
Oostende Kust en Hinterland



Tijdschrift van de Nationale Para-Commando Vriendenkring Regionale Oostende



Nr. 2

België - Belgique
P. B.
8400 OOSTENDE MAIL
3 / 6330

Verantwoordelijke uitgever:
Lams Danny Watervliegpleinstraat 11, 8450 Bredene

Driemaandelijks Tijdschrift
Uitgave: Juni 2011



Nationale Vriendenkring ParaCommando Oostende-Kust en Hinterland

Stichtende Leden: Dedeken N. - Racoux A. - Burggraeve R.
Erevoorzitter : Goekint J.
Erelid: Sanctorum L.

Regionaal Uitvoerend Comiteit (RUC)

VOORZITTER

LAMS Danny
voorzitter@paracdo-oostende.be
GSM 0499/327721

SECRETARIS

BOSTYN Jan
secretaris@paracdo-oostende.be
GSM 0491/255701

PENNINGMEESTER

GEEROLF Luc
penning@paracdo-oostende.be
GSM 0472/221157

Website: www.paracdo-oostende.be

Bankrekening: IBAN: BE78 0001 4934 0186 BIC: BPOTBEB1

Regionaal Lokaal

Dr. L. Colenstraat 8
8400 Oostende

Openingsuren: alle zondagen van 10.00u tot minimum 14.00u

Lidgeld 2011

Effectieve Leden	16 euro (17-1 euro)*
Kadetten.....	7,5 euro
Sympathisanten	30 euro
Plaatselijke Leden	8 euro

*Nationaal lidgeld is 17 euro

Regionale werkgroepen

Bar en feestelijkheden: Benaerts Marc
Plechtigeden en herdenkingen: Coudeville Marcel
Materiaal en magazijn beheerders: Vaneeghem Peter en Van Dale Milo
Veiligheids en technisch adviseur - materiaal: Vandierendonck Didier
Juridisch adviseur: Daenekindt Roger
Webmaster - clubblad: Vanhauter Dany (webmaster@paracdo-oostende.be)
ANPCV adviseurs: Schoonoghe Willy - Panesi Armand
Vaandeldragers: Benaerts Marc , Coudeville Marcel , Remue Raf
Coördinatie oefeningen: Geerolf Luc
Boetiek: Lams Danny
Schuttersploeg ANPCV Oostende: Maertens Gilbert
Rekenplichtigen: Oyaert Patrick , Remue Raf , Schoonoghe Willy



Opposed Landing 5de Editie

Eindelijk was het zover. Na het verwerken van enkele tegenslagen, die werden opgelost door de vindingrijkheid van verschillende medewerkers, stond op vrijdag 15 april onze vijfde editie van onze raid “Opposed Landing” in zijn startblokken.

Dit jaar werd ons basiskamp opgeslagen op de plaats - Buitengoed - te Oostende. Het is een coöperatief landbouwbedrijf gelegen langs de polderdijk, dicht bij de Gistelsesteenweg. Daar konden wij beschikken over een gebouwtje waar wij de keuken en de commandopost hebben ingericht. Op de grote aanliggende weide werd met vijf militaire muurtenten de refter en de bar opgesteld.

Ergens langs de omloop, meer bepaald op de oude scheepswerf van Billiarts, was het ook een drukte van jewelste. Daar werd een koordepiste, een hindernispiste en een death-ride klaargemaakt. De boten en vloten werden daar eveneens in stelling gebracht om dan de dag erna, zaterdag 16 april, operationeel te zijn bij het morgengloren.

Kort na de middag ontvingen wij de eerste deelnemers. Stilaan liep het kampement vol. De zon was ook van de partij wat zeker bijdroeg aan de gezellige sfeer. Na het avondmaal, vol-au-vent met friet waaraan ongeveer 85 mensen hebben deel genomen, werd omstreeks 22.00u. de algemene briefing gegeven. Een twaalf tal ploegen hadden zich ingeschreven wat goed is voor 56 deelnemers.

Na een korte nacht, zeker voor de inrichters en keukenploeg, begon de dag rond 05.30u met het morgenmaal voor te bereiden.

Om 06.00u. morgenmaal voor de medewerkers. Om 07.00u morgenmaal voor de deelnemers zodat om 08.00u. de eerste ploeg kon vertrekken.

Na een boeiende en avontuurlijke omloop kwam de laatste ploeg binnen rond 16.30u. wat hen nog ruim de tijd gaf om eventjes te verfrissen voor de BBQ van start ging.

Dit jaar werd gekozen voor een traiteur wat zeker geen verkeerde keuze was voor de 210 mensen die daaraan hebben deel genomen.

De keukenploeg heeft zich tijdens de BBQ nog even een inspanning moeten leveren maar kon achteraf toch ook genieten en zoals velen tot in de late uurtjes.

Voor de medewerkers werd er dit jaar een gratis BBQ voorzien. Een balans zal opgemaakt worden om dit te evalueren voor de volgende editie.

De zondagmorgen om 06.30u. was de keukenploeg terug paraat om de mensen die overnachten en de medewerkers die het kampement moesten ontruimen te voorzien van een morgenmaal.

We kunnen terug blikken op een zeer geslaagd weekend waar zowel deelnemers als medewerkers met volle teugen hebben kunnen genieten.

Het bestuur dankt hierbij alle medewerkers voor hun fantastische inzet elk naar eigen vermogen en kunnen.



Danny Lams

Vriendenkring organiseert herdenkingsmars

„Remember Kolwezi '78”

■ **ROESELARE/STADEN** – Zwaar bewapend en volledig uitgerust sprongen Jan Bostyn, Marc Slabbinck en Johan Ghillemyn 33 jaar geleden uit hun vliegtuig. Een stormlanding in het toenmalige Zaïre was het begin van een 72-urenoperatie met als doel de Europeanen te bevrijden.

„Wat voor ons begon als een opdracht van 72 uren eindigde in een redding van zes weken. In die tijd konden we 2300 mensen evacueren. Het ging er gruwelijk en onmenselijk aan toe. Als paracommando moet je dan je plan trekken”, vertelt Marc Slabbinck, voorzitter van Paracommando. „Zaterdag 21 mei organiseren we met onze vriendengroep Paracommando een herdenkingsmars ter nagedachtenis aan Operation Red Bean. In 1978 vielen er bij deze militaire operatie heel wat slachtoffers toen de rebellen van het *Front Nationale pour la Liberation du Congo* het regime van Mobutu wilden doen vallen en daarbij ook heel wat onschuldige zwarten en blanken vermoordden. We willen niet dat dit vergeten wordt.”

Operation Red Bean

Jan Bostyn: „Ik weet nog heel goed dat we 's nachts gewekt werden, klaargestoomd om te vertrekken richting Afrika. We mochten nog één telefoontje doen voor we vertrokken voor een militaire opdracht waar niemand weet van had. Met een volgepropt vliegtuig van Sabena, landden we op het nieuwe vliegveld niet ver van Kolwezi in Kongo, toen Zaïre. Als het vliegtuig de grond raakte, sprongen we uit het rijdend tuig en maakten zo een stormlanding in de Afrikaanse grassen.”

Johan Ghillemyn: „Aan de rand van de bebouwing van Kolwezi zagen we hoe onmenselijk de rebellen er waren. De spookstad was bezaaid met lijken. Onze opdracht was om zoveel mogelijk gezinnen, blanken en zwarten ongeschonden weg te krijgen en te verzorgen. Na 72 uren zat onze opdracht er eigenlijk op. Sommigen mochten opnieuw naar huis, maar wij werden opgedragen te blijven. Zes weken zouden we er nog de veiligheid van de mensen garanderen.”

„Wat wij daar als paracommando's zagen was vaak gruwelijk.



Johan Ghillemyn, Jan Bostyn, Marc Slabbinck

Lijken die opgezwollen waren of waar de honden aan knaagden. Massamoorden, het verdriet van overlevenden die hun dierbaren verloren en opluchting bij de evacuaties. We weten dat veel mensen niet van deze operatie weten, want er was toen ook een persverbod”, zegt Jan Bostyn, initiatiefnemer van deze eerste herdenkingsmars.

„In 40 graden, zonder aangepaste kledij en met een zware opdracht is de samenwerking echt noodzakelijk om te overleven. We hadden amper eten en alles wat we vonden dat drinkbaar was, was een geschenk uit de hemel. De dingen die we daar zagen, kunnen we eigenlijk niet onder woorden brengen. Achteraf werd ook geen psychologische begeleiding voorzien. We waren toen 19 jaar en moesten zelf zien te overleven. Als paracommando moet je echt hard zijn en steun zoeken bij elkaar”, vertelt Jan.

Herdenkingsmars

„Door samenwerking, onder andere met de burgemeester van Staden, is het mogelijk om Kolwezi '78 niet te vergeten. Met enkele bussen vertrekken we om 8.30 uur uit Staden naar de startplaatsen. Vanuit Oostende en Menen gaan we dan opnieuw te voet naar Staden. De tochten bedragen 16 of 25 kilometer. Daarna krijgt iedereen in 't Swok een badge, consumptie en wacht een heerlijke barbecue.”

Jan Bostyn: „Op 25 juni 1978, één vrijdag, vlogen we in alle stilte terug naar Brussel. Daar konden we in het weekend thuis uitrusten, maar de maandag werden we weer in de kazerne verwacht. Het was alsof er niets gebeurd was daar in Zaïre. Nu, ongeveer dertig jaar later, willen we dit zeker niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. We hopen daarom dat velen met ons zullen mee wandelen en samen met ons het verhaal van Kolwezi '78 doorgeven aan de volgende generaties.” (MD)

RED BEAN MARS – 2011

Op 21 mei 2011 was het zover en kon onze eerste editie van de RED BEAN Mars - Remember Kolwezi 1978 doorgaan.

Na een jaar van voorbereidingen, kwamen met z'n allen op zaterdagmorgen, 21 mei, samen aan het sportcentrum SWOK, te Staden.

Met zo'n 80 deelnemers, stapten we, op onze respectievelijke bus, die ons naar ons startpunt zou brengen. Geluwe (25 Km), Leke (25 km) of Vladslo (16 Km) zou het worden. We starten met z'n allen onder een stralende zon. Dit als doel de eer te bewijzen aan de slachtoffers van het Kolwezi-bloedbad tijdens het bewind van Mobutu (Zaire 1978).

De medewerkers hadden zich goed voorbereid om de stappers te allen tijde bij te staan op de controle en/of bevoorradingspunten op het parcours. Een mengeling van wijnrode en groene paracommandomutsen, geflankeerd door een burger plunje, gaf een speciaal toetsje aan de mars . Veteranen, militairen, ex- militairen en burgers stapten hun parcours af, alsof ze dit hun dagelijkse bezigheid was.

In de vroege namiddag kwamen de eersten reeds aan in het SWOK.

Gelukkig was onze bar en Foyer bemand, zodat de dorstige , zich kon laven in dit warme weer. Bij deze werden woeste verhalen van vroeger, in ons paracommando leven, bij het weerzien van enkele peloton vrienden naar boven gebracht. Vele buitenstaanders konden op deze manier genieten van de straffe verhalen.

Om 17.15 h. vertrokken we dan in peloton met de Piper en Vaandels voorop richting kerk van Staden. In gezelschap van de Nationale ANPCV Voorzitter, de Burgemeester, het Schepencollege van Staden en de organisatoren van de RED BEAN Mars 2011, werd een plechtigheid gehouden. De bloemlegging aan het monument van de oorlogsslachtoffers WW1 en WW2, was ook een eerbetoon aan alle paracommando's en burgers die om het leven kwamen tijdens diverse operaties en zeker deze van Operatie RED BEAN 1978 te Kolwezi.

Na de parade en de optocht, stopte het officiële gedeelte van de Red Bean Mars - Remember Kolwezi 78 aan het SWOK. In de grote sportzaal die omgebouwd was tot grote feestzaal, kon men tijdens de BBQ een dia show volgen op het grote scherm. Anderen genoten van een fris drankje op het zonneterras.

De zondagmorgen , was het dan de beurt aan de vrijwillige opkuis ploeg.

Het gemeentebestuur was zeer enthousiast en verzekerde ons indien we een tweede editie te Staden zouden houden, we zeker konden rekenen op hun medewerking.

Bij deze wil ik alle medewerkers en deelnemers danken voor hun inzet.

Organisator Red Bean Mars:



BOSTYN Jan (Sec ANPCV Oostende)

Dag Lt. Beauprez – 19 maart 2011

Op zaterdag 19 maart greep de jaarlijkse herdenking plaats voor Lt. Beauprez en voor alle overledenen van onze regionale. Tussen 10.45 en 11.00 uur werd er verzameld aan de ingang van het kerkhof Stuiverstraat. De zon was van de partij en mede daardoor was er een grote opkomst. We telden niet minder dan 12 vaandels van vaderlandslievende en paracommandoverenigingen, alsook het vaandel van de Korea verbroedering. Dit alles onder leiding van onze Marc Benaerts. Marcel Coudeville nam de algemene leiding over de plechtigheid op zich, terwijl Armand Panesi het bevel nam over de groep van wel een vijftigtal aanwezigen. Om 11.10 uur werd er opgestapt naar het graf van Lt. Beauprez op het ereperk van de begraafplaats. Vaandels voorop, gevolgd door de familie Beauprez, Schepen Vanessa Vens (de burgemeester was met verlof), de plaatscommandant, en vervolgens het peloton bestaande uit oudgedienden paracommando, Korea veteranen, leden van vaderlandslievende verenigingen en sympathisanten.

Nadat iedereen zich had opgesteld rond het graf, nam de ceremoniemeester van de Stad Oostende het woord voor de bloemenhulde. Er werden bloemen gelegd door achtereenvolgens:

- Schepen Vanessa Vens namens het stadsbestuur
- De plaatscommandant van de Marine
- De Ondervoorzitter van het VOSVAMO (Vereniging Oud Strijders en Vaderlandslievende Maatschappijen Oostende)
- Marcel Coudeville namens de ANPCV Oostende (Voorzitter Lams en secretaris Bostyn waren verontschuldigd)
- De familie Beauprez
- De voorzitter van de Korea verbroedering Oost- en West-Vlaanderen
- De voorzitter van de ANPCV Asse.

Nadat Armand Panesi het bevel had gegeven om te groeten, weerklonk de Last Post, gebracht door een klaroenblazer van de stadsharmonie.

Onder begeleiding van Marcel Coudeville gingen de personaliteiten zich vervolgens opstellen aan de uitgang van de begraafplaats om de vaandels en het peloton te schouwen. Met een “hoofd naar links” door het peloton van oudgedienden, werd een eresaluut gebracht waarmee de plechtigheid werd beëindigd.

Vervolgens werd iedereen uitgenodigd naar het lokaal van onze regionale, waar er menig glaasje werd gedronken op de vriendschap. Nadien was er een koud buffet voorzien in de grote zaal. Velen hadden zich daarvoor ingeschreven, en het eetmaal was een groot succes.

Armand Panesi



Raid de Logne

In pre- optie van Opposed Landing werd na een sportieve coördinatie door de Regionale Liège beslist de raid te laten doorgaan op vrijdag 8 en zaterdag 9 april. Onze deelname aan Raid de Logne bij onze wapenbroeders van ANPCV Luik kon dus traditiegetrouw doorgaan en ook bogen op een stevige bezetting.

Afspraak te Fraipont, in een Maison des Amis de la Nature, genaamd “ Hurlevent “ , gesitueerd aan de zuidkant van de pittoreske vallei van de Vesder.

Een voltallige sectie, gunstige weergoden en een natuurlijk geaccidenteerd terrein. Neen, thuis gras afrijden en boodschappen doen konden ons dit WE niet bekoren.



Vrijdagnamiddag bij de verbroedering was een vin blanc nog steeds een witte wijn en een spaghetti bleef spaghetti, dus geen sprake van communair onderscheid en lullig gedoe tussen oud Paracommando's.

Dat het kaartlezen bij nachtorientatie niet meer zo vlot zoals vroeger, kan misschien aan onze bril liggen maar misschien ook een beetje aan die witte vin ☺

Dit jaar konden we rekenen op onze 2 rookies, Filip Van Brussel en Thibaut Matthys.

Voor endex van de raid zouden catcowl, portiek, pont de singe, Finse tafel, rappèl , death-ride en andere geen onbekenden meer zijn. Steevast welkom aan boord !

Als kers op de taart had men onze nieuwsgierigheid geprikkeld en waren we verwittigd.



Het was een zeker een uitdaging deze 62 m hoge Belgacom mast te beklimmen, gevolgd door een spectaculaire death-ride.

Tussen pot en worst konden we nagenieten en terugblikken op een sportieve dag.

Merci amicale de Liège et à la prochaine !

Deelnemers : Benny, Fred, Patrick, Milo, Peter, Filip, Thibaut en Luc.

financiële zekerheid
jaar na jaar



behoud uw levensstandaard vandaag, morgen en tijdens je pensioen

**BAELDE &
WILLEMS**

sterk in zekerheid

Eernegemsestraat 1 bus 1
8460 Westkerke (Oudenburg)
Tel. 059 / 26 81 02

Dak & Zinkwerken
Roofingwerken
Gevelbekleding



*Bernard
T'Siolle*

Westendelaan 322 Westende 8440
☎ (058) 23 33 97



Vindictivelaan 6
8400 Oostende

Tel: 059/80 29 21
Fax: 059/50 40 67

www.thalassa.be
info@thalassa.be

DOE HET ZELF
& BOUWMARKT
HOBBYCENTER
B.V.B.A

"Wij gaan er met vuile



Door

Koebrugstraat 25 B (maatsch zetel)
Archimederstraat 56 (winkelingang)
8400 OOSTENDE
Tel : 059/70 39 56
Fax : 059/80 82 55



installatiebedrijf verwarming ~ sanitair

TEMALEC b.v.b.a.

Oud huis Albert Hostyn
't huis met de rode kraan

www.temalec.be
info@temalec.be

leperstraat 21a Oostende

Installateur verwarming - Sanitair
Lood & zink werk
Installaties en karweien

059/70 25 67

email : info@temalec.be
www.Temalec.be



verzekeringen & financiering

IVAN POPPE

Dwarsstraat 5
8400 Oostende
tel. & fax +32 (0)59 33 36 60
gsm +32(0)477 49 71 34
ivan.poppe@skynet.be
www.zakenkantoor-ivan-poppe.be

Prachtige zonneterras
Gezellig restaurant

Zomer: 1 april - 11 november
alle dagen open vanaf 9.30 u.

Winter: zat / zon / of op aanvraag

Nieuwpoortsesteenweg 634
8400 Oostende

Tel. 059 30 62 44 - Fax 059 30 62 43
E-mail: walrave@pandora.be - Site: www.walrave.com
NV ORCA - RPR Oostende - BTW BE 0455.528.529



DRINK DE LEKKERE BIEREN

Primus - Jupiler - Stella

Verdeler voor Oostende

BVBA BIERHANDEL

Opstaele Franky

En zoon

Brugsesteenweg 47 8450 Bredene

Naast Hubo

Tel. 059 70 18 94
Fax. 059 51 56 85

ALGEMENE BOUWONDERNEMING



- * Alle Herstellingwerken
- * Alle Verbouwingen
- * Gevelwerken
- * Dakwerken

Brugsesteenweg 37 - 8450 Bredene
Duinestraat 108 - 8450 Bredene

Tel. 059 / 32 31 20

0475 / 46 61 23 0475 / 71 66 00



Salons De Vrede

FEESTZALEN - RESTAURANT - WIJNKELDER

Moerdijkstraat 94 - 8480 Ichtegem
Tel. 051-58 92 68 - Fax 051-58 43 12

Gesloten maandag & dinsdag

Info feestzaal: maandag van 13.00u tot 19.00u
woensdag van 16.00u tot 19.00u

Nieuw: Prachtige Hotelkamers 7dagen op 7

Zondag Brunch

Bistro

Dagmenu (woensdag tot zaterdag)

Restaurant

elke middag en avond



PLEISTERWERKEN

Patrick OYAERT

Wulpendammestraat 5b
8670 Wulpen

GSM 0495 / 79 39 36
Tel. / Fax: 058 / 31 36 56

VEILINGSHUIS

N.V. DE WIT

"KUNST EN ANTIK"

U kunt bij ons uw antiquiteiten en kunstvoorwerpen aan de hoogste prijs verkopen

Depot en burelen
Torhoutsesteenweg 473 - 475
8400 Oostende

Tel : 059 / 51 31 97
Fax : 059 / 51 79 87

SYNDIC DIMVAN

Koningsstraat 20
8400 Oostende

☎ 059 51 95 05
☎ 059 51 85 05

✉ info@dimvan.be

Danny's

Kapsalon

Donderdag op afspraak

Tel 059 / 50 91 47

Romestraat 8 - 8400 Oostende

Uitvaartcentrum ▼ MAROTE

Stuiverstraat 470 - Oostende

Bredeweg 40 - De Haan

Tel. 059 70 63 63

BEGRAFENISSEN
CREMATIES.
ADMINISTRATIEVE
BIJSTAND.

FUNERARIUM:
STUIVERSTR.470
OOSTENDE.
WEEK: 14-18 UUR.
ZATERDAG - 17 UUR.

P.P.DECOR

ALLE SCHILDERWERKEN
BEHANGWERKEN
VLOERBEKLEDINGEN

PLAATSEN: VALSE WANDEN
LAMINAAT
PLAFONDS
ENZ...

PEETERS PHILIPPE
Molenhoekstraat 19
8400 Oostende
0497/082580

Uw Publiciteit in ons volgend nummer op deze plaats? Verschillende formules zijn mogelijk... Meer info hierover aanvragen op: info@paracdo-oostende.be of kom eens langs in ons clublokaal...



Army & security gear
Outdoor & Survival tools
Jachtkledij & toebehoren
**Luchtdruk- Pistolen & Karabijnen +
tools**
Paintball- & Airsoft- wapens & tools
Belgische camo gear



Zen-Art.Delo
Outdoor shop

NACHTEGAALSTRAAT 28 8490 STALHILLE

WEBSITE/WEBSHOP : WWW.ZENART-DELO.BE info@zenart-delo.be

DESMET FRANKY GSM : 0032 (0) 475/56.34.33 FAX : 0032 (0) 50 67 61 98

BTW BE 0877.914.138

REGIONALE MAALTIJD - MAANDAG 15 AUG. 2011

Het bestuur nodigt zijn leden, hun familie en vrienden uit op de regionale maaltijd van maandag 15 augustus 2011.

Deze gelegenheid gaat door in het restaurant van:

“SALONS DE VREDE” Moerdijkstraat, 94 - 8480 Ichtegem.

Aanvang receptie: 12.00u.

Aanvang maaltijd: 13.00u.

Prijs per persoon: 51 euro.

De uiterste datum voor inschrijving, en tevens de afsluitingsdatum: **05 augustus 2011**

Inschrijven kan ENKEL en ALLEEN door overschrijven van het inschrijvingsgeld, met vermelding van de deelnemers op rekeningnummer: **BE78 0001 4934 0186**

Begunstigde: ANPCV Oostende
Dr.L.Colenstraat, 8 - Oostende

Vermelding: Maaltijd 15 aug. aantal personen, en naam.

Het bestuur hoopt jullie daar allen te kunnen begroeten.



Doorsturen van foto's...

Daar er vele leden zijn die problemen hebben om foto's door te sturen naar de webmaster, werd uitgekeken om dit op een simpele, verstaanbare manier op te lossen. Hierbij een handleiding om op een eenvoudige manier een grote reeks foto's door te sturen naar de webmaster om op de site te plaatsen. Vergeet zeker ook niet te vermelden over welke gelegenheid de foto's gaan, en ook de datum van het gebeuren!!!

Ga naar de site: www.wetransfer.com

The image shows a screenshot of the wetransfer.com website interface with several callout boxes providing instructions. The callouts are as follows:

- Dan krijg je dit scherm**: Points to the initial landing page which says "De makkelijke manier om grote bestanden te versturen" and lists features like "Het is gratis", "Verstuur grote bestanden (2 GB)", "Geen registratie", and "Bestanden 2 weken beschikbaar". A "Go" button is highlighted.
- klik vervolgens op "GO"**: Points to the "Go" button on the landing page.
- Dan krijg je volgend scherm**: Points to the main upload interface.
- Klik op het + teken, selecteer al je foto's en klik op OPENEN ***: Points to the "+ Kies bestanden (2 GB over)" button.
- Klik in dit vak en typ in: webmaster@paracdo-oostende.be**: Points to the "Vul de ontvanger(s) hier in" input field.
- Klik in dit vak en typ hier je eigen email-adres in...**: Points to the "Vul je email adres in" input field.
- Klik in dit vak en typ hier waarover de foto's gaan, en ook de datum**: Points to the "Typ je bericht (optioneel)" text area.
- Klik als laatste op de knop TRANSFER om al je foto's te versturen**: Points to the "Transfer" button at the bottom right.

*Tip: Om meerdere foto's te selecteren in één keer, klik je op de eerste foto, duw vervolgens de shift-toets (de toets met dit teken: ⇧) in, en klik terzelfdertijd op de laatste foto. Zo zijn alle foto's geselecteerd, klik vervolgens op de knop 'OPENEN'

Op die manier hoef je de foto's niet te verkleinen om door te sturen, zo behoud je ook de kwaliteit van uw foto's, aangenamer om naar te kijken als de foto's scherp zijn!

Gelieve in de toekomst enkel nog deze manier van werken te gebruiken, zo wordt ook mijn mailbox wat ontlast...

Veel succes ermee, bij vragen één adres: webmaster@paracdo-oostende.be

Webmaster Dany

R e s t a u r a n t



D i p l o m a t

Albert I Promenade 47
8400 Oostende

059 / 70 23 03
www.restaurant.be/diplomat

Oktober 1954 de eerste safari... (Robert Van Ryckeghem)

Toen we hoorden dat we voor het eerst op safari gingen na die fameuze aanpassing (de brug over de lovooy), waren we in alle staten, SAFARI, dat klonk in onze oren de wildernis in, dat zou met de Willy-jeeps een tegenvaller zijn, maar bij het vertrek bleek het al bij al toch nog een meevaller.

Een beroeps vertelde ons dat we niet veel meekregen, kwestie van te jagen op wild, maar je moet geluk hebben, dat betekent, honger, we waren reeds goed op de hoogte gebracht door die beroeps(kok), de zondag voor het vertrek tijdens het avondmaal, wachtten we tot de meeste de eetzaal uit waren, en ramaseerden we alles wat nog op de tafels lag, brood, kramiek, boter, suiker, confituur, enz... Infiltreren was ons goed aangeleerd, 's avonds naar de keuken, waar we van alles meenamen 'deels' kregen, de maandag bij vertrek waren we goed geladen, maaër we hadden geen KOK, en bij navraag van onze luit (DE KEYZER JOZEF), wie is hier een beetje kok, stak men vriend staf zijn hand op, VAN RYCKEGHEN is BEENHOUWER-SLACHTER, en lap ik was de kok!!! Op de bijgaande foto's kun je enkele beelden zien van de keuken in de broesse.

Maar wat we allemaal mee(gekregen) hadden daar had onze luit geen benul van, sergeant BOCSTAEEL, de chef van de bevoorrading suste hem, gekregen zei hij, hij was beroeps en verder kwam er geen commentaar (de luit at er ook van, van die patatten). Ik en nog iemand van de groep (Cools) zie foto, en sergeant Bocstael, waren de keuken, wat we daar allemaal klaarmaakten grenst wel een beetje aan de oerkeuken, en dat voor 35 man, 3maal daags was geen lachertje. Enkele voorvallen tijdens die safari: Rijstpap gemaakt die te dik was, met riviervis, vooral katvis van een halve meter lang, als saus, een schep van het kookwater van die vis aangedikt (heel lekker?).

De bende ging een kalf gaan kopen, natuurlijk met de jeeps(uitstapjes) ergens in een dorp, fier als een gieter kwam de Jef met z'n bende terug met een KALF, en wat gebeurde er, ze lieten dat kalf los, gevolg die schoot er als een pijl van door, na een half uur door de broesse kregen we hem te pakken, en direct keelde ik hem 't bloed spoot in het 'rond, en Robert kreeg zowaar de naam van MOORDENAAR.

Ze gingen eieren gaan kopen, was niet nodig, melk en eierpoeder genoeg, de fun toen ze terug waren was er af, wat was gebeurd, teveel gebroken én meer dan de helft waren lege eieren. Ze gingen kippen halen, terug na vier uur uitstap, de luit en z'n bende gooiden daar 35 kippen op de grond, en ze gingen terug vertrekken, maaër ('k was kwaad geworden zij maar uitstapjes doen en ik in die keuken) toen ze op het punt stonden te vertrekken, riep ik KEYZER op het matje, stel je voor een eerste simpelen, dat elk z'n kip moest komen pluimen, of er kwam geen kip op tafel, sergaent Bocstael gaf me gelijk, de Jef keek naar me als ging hij me opeten, maar 'k was te taai, en...(zie foto) uitstappen en elk z'n kip pluimen zelfs de JEF.

Er is nog veel meer gebeurt op die eerste safari, zoals die missionaris die ons leerde mango's klaarmaken voor op de boterham. Hijzelf was vel over de been, gelijk een perkament, dood kon hij niet meer gaan.....



Onze kledij bij een plechtigheid...

DEFENSIE



Kabinet Chef Defensie
Protocoldienst

De 25 FEB. 2011

Nr Protocol-MITS 11-00120343

Aan alle autoriteiten van Defensie: Korpschefs en autoriteiten die decoraties toekennen inbegrepen

ONDERWERP : De dracht van eervolle onderscheidingen, medailles en andere kentekens van Vaderlandslievende verenigingen

Ref : - Reg Mil Tenue
- A83
- Wetboek van Strafrecht

1. Synthese : medailles, eervolle onderscheidingen, het dragen van medailles, Vaderlandslievende verenigingen, kledij, uniform.
2. Het doel van deze nota is – voor zover nodig – de actieve of gepensioneerde militairen en militairen van het reservekader, al dan niet in werkelijke dienst en de erereserve, te herinneren dat de creatie van decoraties, en de verspreiding ervan door Vaderlandslievende verenigingen of andere burgerinstanties, hoe prijzenswaardig dit ook moge zijn, toegelaten is. ECHTER, DE DRACHT ERVAN OP HET MILITAIR TENUE IS VOLSTREKT VERBODEN!
3. Op het militaire tenue zijn enkel officiële Belgische of buitenlandse decoraties (nationale orden, militaire decoraties, andere officiële medailles) toegestaan.
4. Het gehuigt van goede smaak om geen officiële en niet-officiële decoraties te vermengen. Bijvoorbeeld : de officiële decoraties links en de niet-officiële decoraties rechts gedragen.
5. Vlaggendragers en leden van Vaderlandslievende verenigingen mogen tijdens lokale of nationale vaderlandslievende plechtigheden de blauwe vest (of bruin voor oud-gedienden van Korea, bijvoorbeeld) met hemd en das dragen. Het enige correcte hoofddeksel is de baret (of politiemuts) met het kenteken van hun oude eenheid of de eenheid vertegenwoordigd door hun vereniging. Een hoofddeksel, dat nu nog gebruikt wordt in de schoot van Defensie met een kenteken, gecreëerd door een Vaderlandslievende vereniging zelf, mag niet in het openbaar gedragen worden.
6. Aan alle KorpsComd wordt daarom gevraagd om alle categoriën militairen onder hun bevel alsook de leden van de beheerraad van de Vaderlandslievende verenigingen waarvan de eenheid peter is te herinneren aan deze richtlijnen.
7. Ten einde een totale folklore te vermijden, kunnen de militaire leden van de Vaderlandslievende verenigingen en de leden van de beheerraad van deze verenigingen zich te allen tijde richten tot de Kab CHOD/Protocoldienst voor de nodige raad en richtlijnen. Het betaamt immers elkeen respect te tonen voor het imago van Defensie.


Benoît SIBILLE
Commandant
Protocolchef



Dus aan de linkerkant van uw vest, de officiële Nationale Eretekens, op de rechterkant van het vest enkel de medaille van verdienste ANPCV.





Opposed Landing 2011



Red Bean 2011



Activiteitenkalender



Juni

- 17 Golden Spike te Schaffen
- 18 Herdenking Sluizen regionale Menen
- 24 Tweede Sprong te Schaffen

Juli

- 2-3 Challenge Phyfferoen Regionale Menen
- 21 Nationale Feestdag

Augustus

- 15 Maaltijd Oostende Kust en Hinterland
- 26-28 18de Bokenrijders Express

September

- 9 Alternatieve sprong te Schaffen(27/05)
- 10 Raid des Crêtes Hautes-Fagnes

Oktober

- 1 Oefening "Caliban"
- 7 Alternatieve sprong te Schaffen(24/06)
- 7 Tweede Klimdag te Marche-les-Dames
- 16 Mars Atnacarry regionale Ath

November

- 11 Herdenking Wapenstilstand te Oostende
- 15 Koningsdag Te Deum te Oostende
- 26 Plechtigheid "Lucien Welvaert" Evergem 14.30u

December

- 18 Regionale Algemene vergadering "ANPCV" Oostende Kust en Hinterland



